



# Kroniek

2025-2026

Jrg 42 – nr 2 - feb 26

[www.raakreet.be](http://www.raakreet.be)

## Agenda voor de volgende maanden

vr	13/2	Pater Norbertus in het Gildenhuis
vr	27/2	phishing
za	28/3	wandeling Gruitrode
za	4/4	lentejogging



## Doorlopend

<b>Volleybal</b>	donderdag 20u30 tot 22u30	Sportschuur
<b>Petanque</b>	dins- & donderdag 19u tot 22 u	sportschuur
<b>Badminton</b>	donderdag 20u30	sportschuur
<b>Tuinders</b>	3 <sup>de</sup> donderdag vd maand	Witpen

## Bierproeverij met pater Norbertus vr 13/2

**Dringend! Inschrijving tot 6/2.**

Wijziging datum Pater Norbertus op bezoek, van 13 maart naar **13 februari**

Pater Norbertus heeft een bijzondere taak gekregen en kan zich niet vrij maken in maart.

Maar vrijdag 13 februari is hij wel present bij ons in café Gildenhuis

Wat is er plezanter dan een goed biertje drinken, een lekker hapje eten en vooral lachen? En lachen, dat is iets wat zeker en veelvuldig zal gebeuren!

Pater Norbertus presenteert ons 5 selecte biertjes van “hoge goesting” en



laat deze vergezeld gaan van bijpassende hapjes, heuse gerechtjes. Hij vertelt ondertussen geanimeerd over het bier brouwen, maar vooral ook over het kloosterleven, over zijn grote baas Paus Leo XIV en zijn voorgangers, de veranderingen in de kerk en de maatschappij, op een hilarische manier, zoals alleen hij dat kan. Hij praat daarbij ook wel eens uit de biecht. Naar eigen zeggen is hij zelf celibatair, maar niet fanatiek!

Een avondje lachen en Bourgondisch genieten dus! Ook voor hen die het bier niet genegen zijn, geen nood! Er

zullen ook frisdranken en wijn geserveerd worden. Zij die eerder wijn of frisdrank willen drinken in plaats van bier te proeven, laten dit op voorhand weten bij hun inschrijving, zodat de pater zijn levering kan aanpassen.

Voor deze speciale biertjes + gerechtjes + animatie vragen we 25 € inschrijvingsprijs. **Inschrijven kan tot vrijdag 6 februari** via overschrijving op onze Raak-rekening nr. BE91 7895 5134 4176 en/of mail naar [frans.andries@telenet.be](mailto:frans.andries@telenet.be), let wel plaatsen zijn beperkt.

De deuren van het café gaan open om 19.15 u en de pater begint stipt om 19.30 uur. Deze avond is een organisatie en ten voordele van "Argos Vaartland VZW" in Willebroek, zie <https://argos-vaartland.be/>

*Vr 27/02/2026 Voordracht “Laat je niet vangen” en trap niet in de val van phishing en cybercriminelen.*

*Spreker: Wouter Van Dyck, die reeds meer dan 120 sessies gegeven heeft. De digitalisering gaat zeer snel. Bijna iedereen heeft een smartphone, gebruikt apps en communiceert via Whatsapp, Facebook en/of mail. Die digitalisering brengt mogelijkheden, maar ook gevaren met zich mee: cybercriminaliteit groeit, wordt alsmaar vernuftiger en iedereen kan er zelf slachtoffer van worden. Hoe kan je leren de gevaren te doorzien? In deze*



lezing met veel visueel materiaal, concrete voorbeelden en oefeningen leren de deelnemers welke vormen van phishing (spreek uit ‘fishing’) er zijn en hoe niet in de val van cybercriminelen te trappen. Kortom een interactieve sessie waar je inzicht krijgt in de belangrijkste gevaren en leer je hoe je jezelf eenvoudig kunt beschermen.

Een gewaarschuwd mens is er (minstens) twee waard. En ... je kan niet voorzichtig genoeg zijn, toch?

Inschrijvingsprijs 10 € leden en 15 € niet leden, drankje inbegrepen. Zaal Gildenhuis om 20 u, deuren 19.30 u.

Graag inschrijven via overschrijving op onze Raak-rekening nr. BE91 7895 5134 4176 en/of mail naar [frans.andries@telenet.be](mailto:frans.andries@telenet.be)

## **Wandeling Gruitrode/Oudsbergen za 28/3.**



Voor deze wandeling van zo'n 16 km nemen we graag een iets langere verplaatsing voor lief. Wat ons te wachten staat is absoluut de moeite. Vanuit Gruitrode trekken we door uitgestrekte bosrijke gebieden, richting de Oudsberg. De grootste landduin van België. Deze indrukwekkende zandberg puilt 30 meter boven het Kempens Plateau uit en vormt een spectaculaire open stuifduin, omgeven door bossen en heide.

Halverwege deze wandeling wacht ons een droge en warme locatie. Tijd om de rugzak open te trekken voor eigen picknick, eventueel aangevuld met een kom dagverse soep. Kleine gerechten zijn ook voorhanden in de taverne van Camping Zavelbos.

Vertrekken 8.30u achter de kerk.

Graag een seintje indien je mee op wandel gaat.

Dirk 0485 47 37 26

# Petanque



## Voorbij:

Dinsdag 6 januari:  
nieuwjaarsfeestje van de  
petanquers.

Gewoon gezellig. Lekker eten en  
goed gezelschap. Opgediend door  
onze leden Marianne en John.

Met beste wensen voor het  
nieuwe jaar.



## Toekomst:

**-Zondag 3 mei 2026:** eerste Raak-triplettenpetanquetornooi.

Op zondag 3 mei 2026 organiseert Raak Sport (i.s.m. Raak Reet) in Reet het eerste Raak-triplettenpetanquetornooi, exclusief voor Raakleden! Een ideale kans om met je petanquegroep of enkele leden samen nieuwe mensen te leren kennen en plezier te maken.

**Waar?** Processieweg 4, 2840 Reet

**Programma:** onthaal vanaf 13u, start wedstrijden om 13u30, einde rond 18u

**Deelnameprijs:** 3 euro per ploeg van 3 personen (maar voor onze petanque-leden word dit betaald door de club)

**Inschrijven** via ons bestuur (die dit overmaakt aan Kurt Borremans

[kurt.borremans@raakvzw.be](mailto:kurt.borremans@raakvzw.be)) tot en met 24 april (zolang er plaats is; maximum 24 ploegen)



## Noteer reeds

35e LENTEJOGGING en PAASEIERENRUN op zaterdag 04/04/2026

NIEUW!!!!

Buiten de wedstrijden voor jeugd, G-lopers en volwassenen is er ook ...

1100 m Duo run Papa of mama samen met zoon of dochter

## Vlaaienslag

Kroniek van de jaarlijks vlaaienslag Raak Reet.

Ooit stelde ik aan Paul Schoeters voor om hem te helpen met de vlaaienslag. Niet om te gaan verkopen, wel om hem te helpen om de verkoopbriefjes te verwerken en de juiste aantallen te kunnen bestellen.

Zo maakte ik in Excel tabbladen per verkoper met alle gegevens, om te eindigen met de algemene totalen. Later werd dat een database programma waar gemakkelijker en sneller de gegevens konden worden ingetokkeld, ook gebruik makend van de gegevens van de vorige jaren zoals adresgegevens. Mogelijk zijn er vroegere bestanden verdwenen, maar de oudste die ik hier in mijn PC'ke heb zijn van 2001. Op het allereerste briefje staat een abrikozenvlaai die door Albert Hilkens verkocht werd in de P.Breughellaan 8.

Ondertussen zitten er 23.169 briefjes in dat bestand. Er worden 223 adressen gebruikt maar meer dan de helft zijn adressen van buiten Reet die niet zo vaak opnieuw worden gebruikt. Leuk vind ik dat je dan aan dat computerke kunt vragen waar het vaakst vlaaien werden verkocht in al die jaren. Blijken er 45 briefjes te zijn van de

Begijnenbossen 95, 38 van de Witpen (hoe zou dat komen Geert?), gevolgd door die van een familie uit de Dievelden met 36 bestellingen in die 25 jaar.

Wisje datje vond ik ook om eens te kijken waar altijd eenzelfde bestelling werd geplaatst. Blijkt Paul Schoeters wel de strafste want die verkocht in de Molenstraat 56, elk jaar (24x dus) getrouw 1 rijstvlaai, misschien al briefje maken voor 2027? Iemand vooraan diezelfde straat bestelde in 2002 géén Kriekenvlaai, anders evenaarde hij dat record. Een andere vaste klant woont in de Eikenstraat 143, al die jaren steeds een ½ rijst én ½ kriekenvlaai verorberd. We kunnen nog lang verder gaan want er zijn maar liefst 179 adressen waar meer dan 10 maal éénzelfde bestelling werd geleverd.

De inzet van die meer dan 20 Raak-verkopers en het dankbare, trouwe publiek zorgen ervoor dat elk jaar ongeveer eenzelfde aantal van de verschillende soorten vlaaien die wij aanbieden, verkocht worden. Op enkele jaren na, worden steeds net iets meer dan 1000 vlaaien aan huis bezorgd. Met een honderdtal pruimenvlaaien is dit de minst geliefde soort, daarna komen Breugel (appel), abrikozen, rijst, nougatine en de topper blijft de kriekenvlaai met dit jaar meer dan 300 exemplaren.



Naast de geprezen kwaliteit van de vlaaien van onze Limburgse bakker, draagt ook onze service om halve vlaaien te kunnen kopen, bij tot het succes. In de eerste jaren werden een kleine 400 vlaaien doormidden gesneden, maar dat

aantal is nu opgelopen tot 669. Flink wat werk om al die vlaaien uit te pakken, te snijden en terug te verpakken.

De Raak-verkopers belden dit jaar weer aan bij zo'n 900 adressen. Nadat alle bestellingen waren ingevoerd, werden 1145 vlaaien besteld. Dat waren er dan alweer wat meer dan het voorgaande jaar. Vrijdag 23 januari tekenden een tiental vrijwilligers present om al de geleverde vlaaien te snijden en de toeren klaar te zetten zodat die zaterdag allemaal aan huis konden worden bezorgd. Fijn om met zo'n toffe ploeg dat allemaal weer quasi vlekkeloos te hebben kunnen klaarkrijgen.

Yves

*Meer foto's op de website*



Het recordjaar 2024 te maken heeft met een bestelling van 60 vlaaien die we deden om Raak Ranst uit de nood te helpen. Door de Coronapandemie was er geen verkoop in 21 en 22.

# Jaarfeest

Het jaarfeest is net achter de rug maar hier toch al het verslag.



Het was weer een jaarfeest zoals een jaarfeest moet zijn. Goed gegeten, goed gedronken, goed gebabbeld en goed gedanst.

Het was het traditionele verloop. Ontvangst met een glaasje cava. Na wat praktische mededelingen van de voorzitter werd het voorgerecht aan tafel opgediend. Het hoofgerecht was in buffetvorm opgesteld door onze vertrouwde traiteur 'Het Vliegend Fornuis'. Daarna werd met foto's, gelardeerd met commentaar van de voorzitter, een overzicht gegeven van het voorbije jaar te beginnen met het jaarfeest van vorig jaar. Hoewel hier eigenlijk een half uur was voorzien duurde de vertoning bijna een uur. Maar dat uur was voorbij voor men het wist.

Tijd nu om de dansvloer in beslag te nemen met de muziek van het duo 'Enjoy'. Helaas was alleen André present. Karina, die de zang verzorgt, was nog niet gerecupereerd van een venijnige griep. Maar André stond meer dan zijn mannetje.

Rond halftwee dansten we de laatste dans in liep de zaal leeg.

We mogen zeggen dat de zestig deelnemers een aangename avond hebben beleefd.

*(Meer foto's op de website)*

## Ook in Reet

Hierbij een warme oproep van Ferm & Landelijke Gilde voor het ontbijt op 22 februari waarmee je meteen ook ons Gildenhuis ondersteunt!

Gezellig samen ontbijten in gezinsverband, samen met vrienden en/of kennissen.

Zaal Gildenhuis – Eikenstraat 13 -Reet

Zie: <https://www.facebook.com/reel/3546135365689391>

---

Contactpersoon Raakpunt Reet: [frans.andries@telenet.be](mailto:frans.andries@telenet.be).

Olmenlaan 38, Reet. 03/288 84 06-0478/51 47 07

rek.nr.: BE91 7895 5134 4176

---



**Waaak**

**Beleef meer in Reet**