



Kroniek

2025-2026

Jrg 42 - nr 8 - mrt 26

www.raakreet.be

Agenda voor de volgende maanden

za	28/3	wandeling Gruitrode
za	4/4	lentejogging
di	28/4	start kubb



Doorlopend

Volleybal	donderdag 20u30 tot 22u30	Sportschuur
Petanque	dins- & donderdag 19u tot 22 u	sportschuur
Badminton	donderdag 20u30	sportschuur
Tuinders	3 ^{de} donderdag vd maand	Witpen

Wandeling Gruitrode/Oudsbergen za 28/3

Voor deze wandeling van zo'n 16 km nemen we graag een iets langere verplaatsing voor lief. Wat ons te wachten staat is absoluut de moeite. Vanuit Gruitrode trekken we door uitgestrekte bosrijke gebieden, richting de Oudsberg. De grootste landduin van België. Deze indrukwekkende zandberg puilt 30 meter boven het Kempens Plateau uit en vormt een spectaculaire open stuifduin, omgeven door bossen en heide. Halverwege deze wandeling wacht ons een droge en warme locatie. Tijd om de rugzak open te trekken voor eigen picknick, eventueel aangevuld met een kom

dagverse soep. Kleine gerechten zijn ook voorhanden in de taverne van Camping Zavelbos.

Vertrekken 8.30u achter de kerk.

Graag een seintje indien je mee op wandel gaat.

Dirk



Lentejogging

za 4/4

De voorinschrijvingen op onze 35ste lentejogging en paaseierenrun lopen al een hele tijd vlot binnen.

Buiten de wedstrijden voor jeugd, G-lopers en volwassenen is er ook 1100 m Duo run Papa of mama samen met zoon of dochter.

Maar om heel die jogging in goede banen te leiden zijn veel helpende handen nodig. Voel jij je ook geroepen om op deze dag de handen uit de mouwen te steken, contacteer dan onze voorzitter Frans Andries.

Gegevens achteraan in deze Kroniek.

35^{ste} Lentejogging met paaseierenrun

zat.04 april 2026

Sportschuur Hoogvelden
Processieweg 4

Paaseierenrun

(jeugd & G-lopers) vanaf 14.00u.

°2019 en later	14.00u	500m
°2014 tem 2018	14.20u	1100m
G-loop	14.10u	500m/1100m

Deelnameprijs: € 3,00

DUO run: papa/mama en zoon/dochter
14.22u 1100m

Deelnameprijs: € 6,00

Lentejogging

deelnemers vanaf 12 jaar

14.30u 3 en 6 Km

15.15u 9 en 12 Km

Deelnameprijs: € 7,00

Inwoners Rumst en Raak-leden: € 5,00

Inschrijven vanaf 13,00u. ter plaatse
of voorinschrijving via:

Info: <https://raakreet.be/lentejogging>
of scan de QR-code (links)

mooie prijzen voor alle deelnemers
joggingcriterium Antwerpen-Limburg



<https://raakreet.be/lentejogging>



Tuinders

elke 3^{de} donderdag



Elke derde donderdag van de maand vanaf 20 u komen onze tuinders bijeen in de Witpen. Met velen zijn ze niet. Nog twee actieve.

Ook zij werden getrakteerd met een pint ter gelegenheid van 65 jaar Raak.

Als je vragen hebt over je tuin kan je bij hen altijd terecht.

Start kubb

di 28/4



De dagen worden zienderogen langer. Eind april is het lang genoeg licht 's avonds om te kubben. Op 28 april beginnen we eraan. Vanaf dan gaan we heel de zomer lang om de twee weken spelen. Je bent uitgenodigd.

Petanque



Voorbij:

Op vrijdag 13 februari waren we uitgenodigd op het mêleetornooi van Raak Kiel. Er is echter een pater (Norbertus met bierzeverijen) tussengekomen. Niemand van ons is gegaan.

Toekomst:

-Zondag 3 mei 2026: eerste Raak-triplettenpetanquetornooi.

Op zondag 3 mei 2026 organiseert Raak Sport (i.s.m. Raak Reet) in Reet het eerste Raak-triplettenpetanquetornooi, exclusief voor Raakleden! Een ideale kans om met je petanquegroep of enkele leden samen nieuwe mensen te leren kennen en plezier te maken.

Waar? Processieweg 4, 2840 Reet

Programma: onthaal vanaf 13u, start wedstrijden om 13u30, einde rond 18u

Inschrijven via ons bestuur (die dit overmaakt aan Kurt Borremans van Raak Sport) tot en met 24 april (zolang er plaats is; maximum 24 ploegen)

Er hebben zich al een aantal leden opgegeven. Dit is een tornooi tussen Raak afdelingen uit de wijde omgeving. Niets belet dat er ook mensen deelnemen uit ons Raak Reet die niet in onze petanque club zitten.

Contact <mailto:hendrik.tambuyser@proximus.be>

Varia

- **Vrijwilliger:** Van zaterdag 28 februari tot en met zondag 8 maart is het opnieuw Week van de Vrijwilliger

Iedereen die ergens in onze Raak-gemeenschap zijn steentje bijdraagt: bedankt.

- **Nieuwe activiteit:** 9/05 Bezoek bij Freddy & Lutgardis, melkschaperij en wol- en weefatelier.

- **Leden:** na het afsluiten van de ledenbijdrage waren er net zoals vorig jaar 198 gezinnen aangesloten bij Raak Reet. Ondertussen is er nog een gezin bijgekomen en zitten we dus op 199 gezinnen.

Bierzeverijen (een terugblik).

Lachen, gieren, brullen. Zo kan je deze avond omschrijven.

Het café van het Gildenhuis was gezellig gevuld met 45 deelnemers. Voor elke deelnemer stonden drie kleine bierglaasjes en lag veelbelovend een mes en een vork. En dan kwam pater Norbertus ten tonele.

Hij hield een korte voorstelling van zichzelf: wanneer hij ingetreden was, wanneer hij priester gewijd werd, de zwijgplicht in het kartuizerklooster.



Even kon je denken dat hier een echte pater, weliswaar uitgetreden, voor je stond. Maar al gauw viel hij door de mand en werd de eerste grap afgevuurd. De avond zat vol ongecompliceerde grappen, zonder boodschap, zonder maatschappijkritiek. Gewoon grappen, sommige stout, sommige zelfs wat aangebrand. Er

werd gegierd van het lachen.

Maar de avond ging eigenlijk over bier.

Er werden ons vijf soorten bier geserveerd: respectievelijk Geuze Boon, St.-Feuillien, Cornet, Brugse Tripel en Rodenbach grand cru. In kleine glaasjes uiteraard. Samen met deze bieren werd telkens een gerechtje opgediend; eenvoudig maar lekker en mooi gepresenteerd. Bij die bieren kregen we een gedegen uitleg, hier geen zeverijen dus.

Die uitleg over de bieren en de hilarische zeverijen tussendoor maakten van deze avond een schitterende belevenis die bij vele toehoorders nog lang zal blijven hangen. Voor velen lang geleden dat ze nog zo gelachen hebben.

Naast de 'pater' was nog een gans team in de weer dat zorgde dat ieders glas gevuld werd en de hapjes gemaakt en vlot geserveerd. Het waren

allemaal vrijwilligers van 'Argos Vaartland VZW' in Willebroek, een onafhankelijke vereniging die zich inzet voor mensen in nood.

Zie <https://argos-vaartland.be/>.

De opbrengst van deze avond was ten voordele van deze vereniging.

Foto's op de website

Phishing (een terugblik)

In een bomvolle halve zaal kregen 54 toehoorders een uiteenzetting over phishing, een plaag die rondwaart op het internet. Chris Vanmol die de voordracht gaf, toonde eerst met cijfers en statistieken hoe uitgebreid phishing wel is. Daarna liet hij zien hoe die criminelen die erachter zitten tewerk gaan, hoe inventief dat wereldje is. Aan de hand van filmpjes werd dit geïllustreerd.



Om een voorbeeld te geven: er was een filmpje bij dat enceneerde hoe een klassieke ouderwetse waarzegger met de nodige show zijn slachtoffers fileerde. Wat hadden hij of zij de afgelopen periode

gekocht, waar was hij geweest, welke betalingen had zij gedaan enz... Tot plots het doek letterlijk neerviel waarachter men kon zien waar die waarzegger via oortjes in zijn bril zijn informatie vandaan haalde. Een team van phishers was ijverig alles ivm met het slachtoffer aan het opzoeken op het internet, en dat is heel wat. Dat deden ze gewoon op basis van de foto van het slachtoffer die door de speciale bril van de waarzegger was genomen. Meer hadden ze niet nodig. In de praktijk gaat dat natuurlijk zo niet maar het illustreerde wel heel duidelijk de werkelijkheid. Griezellig.

Maar je kan je er tegen wapenen. Dat werd ook uitgelegd. Een goede virusscanner kan al heel wat onheil voorkomen. Chris toonde ook hoe phishing kan herkend worden. Het zit hem soms in kleine details. Dit was een zeer interessante avond waar de toehoorders regelmatig met verstomming werden geslagen. We kwamen met 54 deelnemers binnen en we zijn met 108 huiswaarts gekeerd. Een gewaarschuwd man is er immers twee waard. Foto's op de website.

Een mop van pater Norbertus

Dank zij de vooruitgang van de wetenschap kon een oud vrouwtje van 96 jaar toch nog bevallen van een zoontje. Pater Norbertus werd aangezocht het jongetje te dopen. Om de doop voor te bereiden bezocht hij het moedertje. 'Mag ik het kindje eens zien?', vraagt de pater. 'Jazeker,' zegt het vrouwtje, 'maar eerst moet het huilen.' Het gesprek ging verder tot de pater weer vroeg om de kleine te mogen zien. 'Het moet eerst huilen', zegt het oude vrouwtje. Na nog wat gebabbel vraagt de pater nogmaals of hij het kindje mocht zien. 'Eerst moet het huilen', zegt het vrouwtje weer. 'Jamaar,' vraagt de pater, 'waarom moet het eerst huilen?' 'Omdat ik begot niet meer weet waar ik het gelegd heb!' zegt het moedertje.

Contactpersoon Raak Reet: frans.andries@telenet.be.

Olmenlaan 38, Reet. 0478/51 47 07

rek.nr.: BE91 7895 5134 4176
