

Kroniek KWB-Reet

2023-2024

Jaargang 40 – nr 3 – nov 23

www.kwbreet.be



Agenda voor de volgende 2 maanden

Do 9/11 filmavond 11-11-11
Vr 8/12 dartsavond

Doorlopend

Volleybal	dins- & donderdag 20u30 tot 22u30	sportschuur
Petanque	dins- & donderdag 19u tot 22 u	sportschuur
Badminton	donderdag 20u30	sportschuur
Tuinders	3 ^{de} donderdag vd maand	Gildenhuis

Voorwoord

November, december, met buiten de doorlopende activiteiten twee punten op het programma.

Het lijkt rustig maar achter de schermen wordt de vlaaienslag opgestart en moeten de lidmaatschappen hernieuwd worden. Dus toch wel wat werk aan de winkel.

In oktober hebben we wel heel wat beleefd. Daarvan lees je het verslag verder in deze Kroniek.

Filmvoorstelling 11-11-11 do 9/11

Samen met 11.Rumst en het gemeentebestuur organiseren we een filmavond gevolgd door een nabespreking en receptie:



De Keniaanse boer Kisilu legde vijf jaar lang zijn dagelijks leven vast met een camera. Die laatste kreeg hij van de Noorse filmmaker Julia Dahr. Het resultaat is een opmerkelijke documentaire over de schokkende gevolgen van de klimaatverandering voor de kleine boeren op het Afrikaanse platteland. De film wordt gevolgd door een nabespreking met een klimaatexpert.

Donderdag 9 november om 20u.
Raadzaal – Gemeentehuis te Reet
Gratis inkom

Dartsavond KWB Reet vr 8/12

U kent het spelletje niet, u hebt nog nooit een pijltje gegooid, u hebt al eens een pijltje gegooid maar eindigen met een dubbel is toch iets te moeilijk, u hebt het spelletje al eens op tv gezien maar dat is het dan, ... geen probleem. Met enkele fun-spelletjes leert u het bord kennen en met spelletjes 101 en 301 eindigend op een single leert u het spel spelenderwijs.

U speelt het spel en wil u meten met andere spelers? Geen probleem, bij ons kan je een 501 spelen eindigend op een dubbel. Misschien wel in een verrassend frisse andere formule dan echte competities, maar daarom niet minder leuk.



Bij elk spelletje dat u speelt kan u een punt verdienen. Degene met de meeste punten op het einde van de avond wint een prijsje. Er zijn 2 prijzen voorzien, eentje voor de 101'ers en eentje voor de 501'ers.

Bij inschrijving geeft u gewoon op of u voor 501 of 101 gaat.

Indien u later komt, geen erg, u kan altijd meestarten met een nieuw spelletje als een spelletje is afgelopen. Er wordt doorlopend gespeeld, maar natuurlijk kan u altijd even pauze nemen om te genieten van een heerlijk drankje of om te supporteren. U kan spelletjes afwisselen maar als je een spelletje leuk vindt kan je het een aantal keren achter elkaar spelen, zoals je zelf wenst.

Nog niet overtuigd? Wel, als je een pijltje of een ander voorwerp van een 20 tot 25 gram een 2,37 meter ver kan werpen, dan kan je dartsen. We maken er gewoon een sportieve gezellige leuke avond van.

Wanneer **Vrijdagavond 8/12 20:00 (deuren open om 19:45) tot 23:00**

Waar **Gildenhuis, Eikenstraat 13, 2840 Reet**

Prijs **Voorinschrijving (*) 5€ KWB-leden 3€ (**)**

Ter plaatse 6€ KWB-leden 4€

In de prijs is een 'eerste drankje gratis' en verzekering

inbegrepen

(*) Voorinschrijving: U stort op rekeningnummer BE91 7895 5134 4176 van KWB-Reet het juiste bedrag met melding 'uw naam + 501' of 'uw naam + 101'.

(**) Indien u lid bent bij KWB maar niet in Reet, vermeld dan bij de betaling van 3€ ook uw lidkaartnummer.

Darts, eens een pijltje gegooid, morgen misschien wel een darts fan!

Varia

- vlaaienslag op 27 januari: het is nog wel even maar we beginnen ons toch al wat op te warmen voor deze grote organisatie.
- Traktorenkerstrun: op vrijdag 16 december organiseert Brooikens vzw een TraktorenKerstRun door de gemeente Rumst. Vertrek van de traktoren om 18u30 in de Hoge Vosbergstraat. Aankomst rond 20 u aan het Brooikensplein met kerstmarkt en feestprogramma.
- Joertvuur op 25/11 tussen 14 u en 00 u in wzc De Vaeren, Eikenstraat 219. Met plaatjes uit de oude en nieuwe doos, lekker hapjes, soep, drank en sfeer.

Petanque



Petakubbminton – Vlaaien – 3 oktober

Het was heerlijk om een tafeltje van 45 klaar te zetten voor de vlaaien. Meer dan 30 petanquers en heel wat kubbers en



badmintonners maakten er een gezellige avond van.

Hilde en Leonard, pioniers van de petanque die jarenlang aan 't Papscholleke met drank in een koeltas zeulden waren onze ere-gasten. Het was een warm weerzien. Maar ook enkele van onze ziekenboeg waren afgezakt naar de Sportschuur. En wat het helemaal af maakte was dat vele nieuwe petanquers ook kwamen aanschuiven. Het was gezellig, tot volgend jaar.

Petanque in oktober

Het fijne is dat de petanque-groep weerom aan het groeien is. Organisch? Walter is zo een van die nieuwe leden. Hij bracht een keertje zijn schoonbroer Salvatore mee die door iedereen Torre wordt genoemd. En Torre bracht een aantal vrienden mee. Een fijne ontwikkeling.

Herfstwandeling (een terugblik).

De herfstwandeling in Schepdaal werd aangekondigd als een nazomertjeswandeling.



Alhoewel niet echt warm, het was tenslotte half oktober, waren zeker de eerste uren van de dag best te genieten. We vertrokken onder een wolkenloze hemel. Het enige nat dat viel, al na een paar meter, kwam uit een slecht afgesloten drinkbus.

Naarmate de tijd vorderde kwamen de eerste fotogenieke wolkjes die groter en groter werden.

Het heeft twee keer geregend maar telkens zaten we binnen, voor de picknick en 's namiddags in het supporterscafé van Remco Evenepoel.

Dirk die het parcours met zijn mountainbike had uitgestippeld stuurt, zoals gewoonlijk, enkele dagen voor de tocht het parcours door naar de liefhebbers zodat die op hun gps het parcours mee kunnen volgen. Voor Dirk ook een voordeel want bij de aanvang van de tocht zei hij: "Jullie hebben het parcours dan moet ik er niet op letten." Af en toe was wel een bijsturing nodig want het ging soms over zeer smalle weggetjes die nauwelijks weggetjes waren.

's Middags mochten we onze meegebrachte boterhammen opeten in een gezellig café bij het nuttigen van een geuze - we waren tenslotte in de streek van de geuze - of iets anders terwijl het buiten pijpenstelen goot.

(foto's op website)

Toen we besloten verder te gaan was de bui overgetrokken. De wandeling voerde ons langs het kasteel van Gaasbeek en de watermolen van Pede in St.-Gertrudis-Pede.

Het weer begon twijfelachtiger te worden. We zagen prachtige regenbogen. We waren net op tijd binnen voor de regen op onze tweede stop. Die was in het supporterscafé van Remco Evenepoel, De Rustberg.

Zo'n wandeling kan ook zeer leerzaam zijn. We leerden er vliegen vangen. Dat gaat als volgt: de vlieg neemt plaats voor je op de tafel. Je plaats voorzichtig je handen op ongeveer 20 cm aan weerskanten van de vlieg. De vlieg moet juist in het midden zitten.

Dan klap je je handen samen alsof je op een concert van Madonna bent. De vlieg wil ontsnappen maar de coördinatie van haar tweede stel vleugeltjes - waar niemand van ons iets van afwist - met het eerste stel loopt in het honderd. Dat is haar fataal. Haar ogen zouden er ook iets mee te maken hebben.

Helaas konden we niet oefenen want maar één vlieg was bereid om voor didactisch materiaal te spelen.

Het hoeft niet gezegd dat alle zeventien deelnemers hebben genoten van deze prachtige wandeling door het glooiende pajottenland.

Op naar de volgende wandeling.

Mosselsouper (een terugblik)



Voor 70 personen mosselen klaarmaken dat is een hele klus. Daarbovenop kwamen nog veertien schotels stoofvlees.

Eerst moesten de mosselen nagekeken worden op baarden, zand en aangroeisels. Dan moesten al die mosselen in mosselpotten gedaan worden met groenten erbij en witte wijn. En dan moeten al die mosselen in hun potjes nog gekookt worden op zestien gasvuren. Dit alles onder de deskundige leiding van Thijs Tuyteleers van RVV.

Daarvoor moest ook nog de zaal klaargezet worden.

De deelnemers stroomden binnen en toen tegen 18 u alle stoelen bezet waren begon het hectische werk van mosselen en stoofvlees aandragen. Op een uur tijd was alles rondgebracht en hadden de diegenen die eerst hun mosselen hadden gekregen hun portie al op. Voor wie dat wou was er nog een half mosselpotje extra. Er schoot na afloop geen mossel meer over.

Daarna volgde het afruimen en zo ontstond er een berg afwas die ook nog moest weggewerkt worden.



Ondertussen was Bart Callaert gearriveerd met zijn gitaar en diaprojector. Hij bracht ons een mix van oude en nieuwe kleinkunst, een paar engelstalige liedjes en zelfs één in het Italiaans. Hij zong nummers van Ed Kooyman, Miek en Roel en Miel Cools die vroeger ook al eens bij ons hebben opgetreden. De zaal was onder de indruk en vroeg en kreeg twee bisnummers. Twee ondeugende liedjes van Ed Kooyman over Sneeuwwitje en over een zeemeermin.

Na het optreden bleef de grote meerderheid nog nakaarten bij pot en pint, nagenietend van de heerlijke mosselen en het mooie optreden van Bart Callaert.

(foto's op website)



*Na de vijftigste kilogram mosselen kuisen had Walter
zin in een boterham met choco.
Hij heeft hem nog gekregen ook.*

Contactpersoon KWB-Reet: frans.andries@telenet.be.

Olmenlaan 38, Reet. 03/288 84 06-0478/51 47 07

Kwb-rek.nr.: BE91 7895 5134 4176
